



האגודה הישראלית
של קליני התקשורת

The Israeli Speech Hearing and Language Association
04-9075556 טלפקס: office@ishla.org.il www.ishla.org.il



24-02-25

גילוי דעת האגודה הישראלית של קליני התקשורת בעניין מתווה עוזר מטפל מקצועות הבריאות

בשנים האחרונות אנו עדים לניסיונות חוזרים ונשנים לפגוע במעמד המקצועי של קליני התקשורת ושל בעלי מקצוע נוספים במקצועות הבריאות.

כך, היו יוזמות חקיקה חוזרות ונשנות לפתיחת מסלולי הכשרה לקלינאיות תקשורת בסמינרים חרדיים, במסלולים מקוצרים מאוד וללא פיקוח המועצה להשכלה גבוהה. יוזמי החקיקה טענו כי הכשרות מזורזות אלה יוכלו לפתור את מצוקת המחסור במקצועות הבריאות במגזר הציבורי (או, למצער, בחברה החרדית) ואף לפתור בעיות תעסוקה של נשים חרדיות.

האגודה הישראלית של קליני התקשורת התנגדה נמרצות להצעות חוק אלה במאבק ממושך, אליו התגייסו גם חברי כנסת, אנשי מקצוע בכירים ממקצועות טיפוליים ואנשי ציבור. האגודה גרסה שהכשרה מזורזת ומקוצרת תפגע בבריאות הציבור, בדגש על ילדים בגיל הרך. כן התנגדנו להעסקה עתידית של בוגרות אלה במגזר החרדי בלבד, שכן עמדתנו היא שילדים בכל המגזרים ומכל שכבות האוכלוסייה ראויים לטיפול מקצועי איכותי ללא אפליה.

המאבק שלנו נשא פירות, וקידום הצעות החוק הללו בכנסת נעצר. אולם, בהצעת פשרה, הוצע להגדיר תפקיד חדש – עוזר מטפל במקצועות הבריאות. עוזרי המטפל יקבלו הכשרה כללית, ויעבדו תחת פיקוח של בעלי מקצוע רלבנטיים: הפרעות בתקשורת, ריפוי בעיסוק ופיזיותרפיה.

האגודה הישראלית של קליני התקשורת מודעת למחסור באנשי מקצוע, במיוחד בשירות הציבורי, ומעריכה את הרצון לשפר את הנגישות של הציבור לטיפול מקצועי. עם זאת, עמדת האגודה כפי שהוצגה לא אחת, היא שפתרונות חלקיים כמו הכשרות מזורזות או הוספת תפקידי עוזר מטפל לא יכולים לפתור את הבעיות שנובעות ממיעוט אנשי מקצוע, תנאי שר לא הולמים וקושי לאישי תקנים.

האגודה חוששת כי בהעדר כוח אדם מקצועי ובהינתן העומס על קליני התקשורת המועסקים היום, לא תהיה אפשרות לקליני התקשורת להדריך באופן מיטבי את עוזרי המטפל ולפקח על עבודתם. בנוסף, האגודה חוששת מהיעדר בקרה ואכיפה על עמידה בגבולות תפקידיהם. יתר על כן, בהכירנו את העדר הפיקוח על העסקת מטפלים שאינם קליני תקשורת בעלי רישיון (כגון העסקה של סטודנטים להפרעות בתקשורת בתפקידי מטפלים), אנחנו חוששים במיוחד מהעסקה של עוזרי מטפל במקום אנשי מקצוע בבחינת "עדיף על העדר טיפול". כיוון שלא הוצגו מנגוני פיקוח ואכיפה ראויים, וכאמור מניסיון העבר, אנו חוששים לפגיעה משמעותית בבריאות הציבור, במיוחד בשכבות החלשות באוכלוסייה, שעלולות למצוא את עצמן מטופלות בידי אנשים חסרי הכשרה מתאימה. כמו כן, כיוון שהשכר והעלויות של העסקת עוזרי מטפל יהיו נמוכות יותר, אנחנו חוששים שיהיו בעתיד





האגודה הישראלית
של קלינאי התקשורת



The Israeli Speech Hearing and Language Association
04-9075556 טלפקס: office@ishla.org.il www.ishla.org.il

ניסיונות להגדיל את חלקם בכלל המטפלים הזמינים לאוכלוסייה, ולפגוע בזמינות של קלינאי תקשורת.

זאת ועוד, בימים אלו נערכה פניה לאוניברסיטאות ולמרכזי הכשרה להציע תוכניות הכשרה לעוזרי מטפל. כבר כיום החוגים להפרעות בתקשורת באוניברסיטאות ובמכללות נאבקים על מקומות הדרכה לסטודנטים במהלך ההכשרות הקליניות, בשל העומס על המדריכים ובשל מיעוט מדריכים. אנחנו חוששים כי הוספת תלמידים במסלולי "עוזר מטפל" תגזול מקומות התנסות מהסטודנטים להפרעות בתקשורת בתוכניות האקדמיות ותפגע כך בהכשרתם.

לאור האמור לעיל, האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת מביעה דאגה עמוקה מאופן היישום של ההכשרה ושל ההעסקה העתידית של עוזרי מטפל ומהפגיעה האפשרית בבריאות הציבור ובאנשי המקצוע.

ד"ר שבע שלמון

ד"ר לימור לביא

יו"רות משותפות, האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת

